

# Huis ter Heide

Zondag 11 mei 2014 had de vogelwerkgroep een excursie dicht bij huis georganiseerd waaraan ook leden van Ken en Geniet konden deelnemen. Op deze zondagmorgen zouden we in natuurgebied Huis ter Heide (op dit moment onze broedvogel monitoring route) de gele route "Plakkeven en Velden achter de Spinder" gaan lopen. We zouden tijdens deze tocht ruimschoots de aandacht nemen om de vele vogelsoorten te bewonderen. Of het nu het vroege tijdstip was, vogels kijk je nu eenmaal vroeg in de morgen, of dat het uitgerekend op Moederdag gepland was, weinig respons van de leden van Ken en Geniet. Slechts twee dames hadden zich opgegeven buiten de zeven leden van de vogelwerkgroep.

Wederom was het deze morgen slecht weer. Koud voor de tijd van het jaar, regenachtig bij vertrek maar buienradar gaf een droge periode aan en de harde wind speelde ook parten. Toch gingen we vol goede moed op pad. Bij aankomst in het gebied regende het nog volop dus even tien minuten gewacht en ja hoor het werd droog dus op pad.

## Huis ter Heide.

Dit prachtige natuurgebied met heide en vennen, kruidenrijke akkers, gevarieerde bossen en een voormalig jachthuis is een paradijs voor rustzoekers. Heel vroeger bestond dit landgoed aan de noordelijke stadsrand van Tilburg uit heidevelden, in de volksmond 'woeste gronden' genoemd. Natuurmonumenten heeft in het zuidelijke deel de voormalige landbouwgronden omgevormd tot een nat heide- en vennengebied.

Tussen 1992 en 2010 is het Leikeven hersteld en zijn er vijftwintig nieuwe vennen gegraven. Van de landbouwgrond is de bovenste voedselrijke laag grotendeels afgegraven. Op de nieuwe voedselarme bodem ontkiemen de zeldzame klokjesgentiaan en zonnedaauw massaal.

Via de gele route maakten we een wandeling langs een aantal nieuwe vennen.

Gelijk bij aanvang van de tocht hoorden we de tuinfluiter al volop zingen gevolgd door de winterkoning, vinken en merels. We namen een kijkje op een flinke verhoging met een bankje waar regelmatig door werkgroepen uit de omgeving vogels worden geteld, "vogeltelpost Huis ter Heide Oost".



Vanaf deze plaats heb je een uitstekend uitzicht over de vennen en velden. Hier zagen we o.a. grauwe ganzen, grote Canadese gans en hoorden we in het struikgewas de spotvogel zingen en in de bosrand een fazant en een koekoek roepen. Onderweg op de Baan achter de Plakken zagen we op een berg zwarte grond nog een tapuit zitten en aan de rechterkant van deze weg diverse roodborsttapuiten, putters, kneuen (heel toepasselijk vandaag na het Eurovisie Songfestival, maar de wetenschappelijke naam van deze vogel is Common Linnet) en grasmussen. In de bosrand zagen we ook een drietal reeën grazen. De harde wind speelde flink parten want als we al een vogel zagen vliegen was die zo snel voorbij dat we hem niet konden determineren en door het windgeruis waren ook de vogelgeluiden slecht te horen. Boven de Spinder zagen we een grote groep meeuwen vliegen met ook wel een aantal grotere vogels. Bij nadere bestudering bleken het een tiental ooievaars te zijn. Toen we eenmaal linksaf langs een bomenrij met laag struweel liepen was het gelijk een stuk aangenamer en kwam zelfs de zon nog door. Ook hier terwijl we tussen de twee vennen liepen zagen we aan de bosrand wederom een drietal reeën grazen.

Aan vogels hoorden we hier, tjiftjaf, fitis, zwartkop en op de vennen zagen we een grote groep kleine mantelmeeuwen, nijlganzen, scholekster, meerkoeten, grote Canadese gans, wilde eend en kuifeendjes. Bij de oude uitzichttoren, waar je uitkijkt over het Leikeven hebben we onze koffiepauze gehouden. Toen we onze tocht vervolgden zagen we aan de linkerkant van de weg in een oude berkenboom dat een specht zijn nieuwe nest aan het uithakken was geweest. Onderweg naar het uitkijkpunt bij het Plakkeven hoorden we nog vinken, roodborst, gaai en het deuntje van de boomkruiper. Op het Plakkeven zelf was er weinig te zien maar aan het einde van deze pad wanneer je uitkijkt over de weide hadden we een uitstekend beeld van een tweetal putters die op de draad zaten en een viertal boomleeuweriken. Terwijl we op Galgeneindsestraat liepen keken we eens achterom en zagen een donkere hemel naderen, even op de smartphone buienalarm geraadpleegd en die gaf een bui aan binnen een kwartier dus hebben we er maar de pas in gezet om droog de wagens te bereiken. Onderweg hadden we nog een mooi uitzicht op een mannetje roodborsttapuit, hebben we nog gierzwaluwen en huiszwaluwen over zien vliegen en zijn we droog bij de auto's aangekomen. Eenmaal bij de auto begon het flink te regenen. Op deze zondagmorgen zijn we in ieder geval goed uitgewaaid en hebben we ook nog een mooi aantal vogels waargenomen en voor een waarneming geldt dat je ze niet altijd hoeft te zien maar dat je ze wel kunt horen en dat is ook een genot. Eenieder weer bedankt voor zijn inbreng en tot een volgend keer, hopelijk onder goede weersomstandigheden



Leo Reijnierse, *coördinator VWG Ken en Geniet*